

## september 2023

Na de zomervakantie  
Exposeren in het atelier  
Drie nieuwe leden  
stellen zich voor  
Vertrokken leden  
Workshop door Sharon  
Welsh  
En dan nog...

## Na de zomervakantie

In het atelier zijn de laatste tijd heel wat vakantie verhalen uitgewisseld. Langzamerhand zijn de meesten terug gekeerd van reizen en uitstapjes. Hopelijk heeft de onderbreking inspiratie opgeleverd om met vernieuwde energie aan de slag te gaan. Ook wens ik dat toe aan hen die niet de mogelijkheid hadden om op reis te gaan. Hoe dan ook: ik wens iedereen een mooi nieuw seizoen toe met mooie werkstukken en de begeleiders inspiratie om het creatieve proces in gang te zetten en onze leden een stapje verder te laten zetten naar nog betere kwaliteit en originaliteit. De woensdagmorgengroep begint na de vakantie met een thema: Boom. Wie het wil, kan dit onderwerp gaan uitwerken. Ook de donderdagmorgengroep gaat in september met een thema aan de gang. Dat thema moet nog worden vastgesteld. Door op deze manier te werken kun je elkaar inspireren door de vondsten van anderen te bekijken en te bespreken. Natuurlijk is het meedoen geen verplichting en kun je altijd je eigen weg volgen. Hoe dan ook: veel succes en ook veel plezier met jullie schilderijen en tekeningen. Om te besluiten: behalve dat er leden zijn die hun lidmaatschap moesten opzeggen, zijn er nieuwe leden die zich aanmelden. Daardoor is er een bescheiden groei en daar zijn we blij mee. Bij deze nieuwsbrief wordt als bijlage ook een flyer verstuurd. Als je iemand kent die mogelijk belangstelling zou kunnen hebben voor onze club, spreek haar of hem aan, vertel wat we doen en stuur de flyer.

*Jan Visser*



# Exposeren in het atelier

Een periode van vier maanden is voorbij. Dat betekent dat de werken van de woensdagmorgengroep plaats moeten maken voor die van de woensdagavondgroep aangevuld met werk van onze drie begeleiders. De huidige exposanten lieten een mooie en gevarieerde selectie zien van hun werk. Dat maakt natuurlijk ook nieuwsgierig naar de werkstukken die in de ko-

mende vier maanden tentoon worden gesteld. De enorme variatie van talent binnen de Chabotgroep wordt op deze manier zichtbaar. Het lijkt verstandig de werken tot na de Algemene Ledenvergadering in januari te laten hangen. Daarna is de beurt aan de donderdagmorgengroep.



## Drie nieuwe leden stellen zich voor

### Kia Verhagen

Mijn naam is Kia Verhagen en ben 66 jaar jong. Voordat ik met pensioen ging werkte ik als ICT-adviseur in de Zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het op afstand kunnen meten van bloeddruk en/of hartslag en dat deze gegevens ook automatisch in het dossier werden vastgelegd zodat de 'handjes aan het bed' konden blijven werken en niet achter de computer. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan.

Nu is het tijd om te doen waar ik ook heel veel plezier in heb en dat is tekenen en schilderen. Eigenlijk deed ik dat al graag vanaf de lagere school alleen ... door een druk leven met constant opleidingen, een man, zoon en inmiddels ook kleinkinderen, heb ik eigenlijk nooit echt de tijd gehad om hiermee verder te gaan. Tot nu!



Inmiddels ben ik al een tijdje bezig samen met mijn schildersvriendinnetje Yvette. Alleen mijn probleem is dat ik alles leuk vind. Afgelopen jaren geprobeerd te werken met:

- dieren tekenen met pastelkrijt en pastelpotloden
- portrettekenen met houtskool en/of grafiet
- portret schilderen met olieverf en wil graag proberen om ook met acryl te werken.

### Yvette Huizinga

Beste leden van Chabot,

Mijn naam is Yvette Huizinga. Ik ben 64 jaar en schilder sedert vijf jaar voornamelijk met olieverf. Meestal maak ik portretten of bloemen. Sedert kort ben ik bezig met een zes-luik van Rotterdam. Ik schilder graag op grote doeken. Ik ben op mijn 59ste gestopt met werken na ruim 42 jaar. Ik ben bijna 40 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg en GGZ, waarvan 30 jaar als manager. Ik heb mijzelf vervroegd met pensioen gestuurd en ben flink aan het interen op mijn pensioen.



Ik ben heel blij dat Kia (mijn schildermaatje) met wie ik ruim drie jaar schilder, ontdekte dat Chabot bestaat. Dit is wat eigenlijk bij ons past. We hebben de afgelopen jaren wekelijks les gehad bij kunstenaars, maar gingen eigenlijk onze eigen gang en maakten nauwelijks gebruik van visie of instructie van de goede kunstenaars. Ik heb heel veel zin om bij jullie in september te starten. Afspraak is dat we op de woensdag komen. Tot 6 sept a.s.

Oh ja....op de foto staat één van mijn grote liefdes: Catootje.

## Lineke Kwikers

Graag wil ik mij langs deze weg even voorstellen aan die leden die mij nog niet kennen. Mijn naam is Lineke Kwikers en ik ben 74 jaar oud. Mijn hobby's zijn lezen, schilderen en tuinieren. Ik ben vrijwilligster bij Podium van Islemunda en ben daar werkzaam als gastvrouw. Vind het leuk om weer terug te komen bij de Chabotgroep.

Kortom, ik vind alles leuk en hoop veel te kunnen leren en gezellige uurtjes te beleven bij jullie!



## Vertrokken

Door drukte met zijn werk heeft **Eelco Groeneveld** tot zijn spijt zijn lidmaatschap voor Chabot op moeten zeggen. Ook **Henk Brummelink** heeft andere activiteiten die om voorrang vragen en zegde zijn lidmaatschap op.

Mocht de situatie veranderen, dan zien we hen weer graag terug. Beiden hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de Chabotgroep.



## Workshop door Sharon Welsh

In ons atelier heeft Sharon Welsh een workshop verzorgd voor een deel van het personeel van Islemunda. De workshop maakte onderdeel uit van een personeels-

uitje. Hierbij een aantal foto's die tijdens de workshop zijn gemaakt.



## En dan nog...



Heb je **tips** voor een expositie, een instructieve website, handige materialen of iets anders waar je clubgenoot voordeel van zou kunnen hebben? Mail je bijdrage al of niet met afbeelding aan [chabotgroep@xs4all.nl](mailto:chabotgroep@xs4all.nl) of app naar 06-40512866

Heb je **persoonlijke materialen** in de rechtse kast in het halletje van het atelier gezet zonder er een naam op te zetten, dan loop je het risico dat ook een ander daarvan gebruik van gaat maken. Wil je dat niet: even je naam erop zetten. Nieuwe leden krijgen te horen dat ze van naamloos materiaal vrij gebruik mogen maken.

### Prikbord

een uitgave van de Chabotgroep, vereniging van amateurkunstenaars

Kasteelweg 41  
Rotterdam IJsselmonde

Kopij inzenden aan [chabotgroep@xs4all.nl](mailto:chabotgroep@xs4all.nl)

Info:  
[www.chabotgroep.nl](http://www.chabotgroep.nl)